

Interview met de burgemeester Renkema van Nijkerk

Dit interview is gehouden op 28-03-2019.

Naam: Thijs ter Mate

Hoe bent u burgemeester geworden?

Toen ik klein was misschien lijkt het me wel leuk om burgemeester te worden. En dan denk je natuurlijk een burgemeester doet natuurlijk allemaal leuke dingen. Die is bij openingen en andere belangrijke gebeurtenissen. En toen dacht ik dat lijkt me echt leuk voor later. Ja maar op een gegeven moment denk er zijn zoveel leuke dingen om te doen. En je gaat ook nog naar school eerst de basisschool dan naar het middelbare. En toen ging ik studeren en toen dacht ik wat gaan we doen? En toen dacht ik wil graag bij de overheid werken omdat ik dan iets voor de mensen kan betekenen. En dat leek me wel mooi. En toen ik klaar was met mijn studie. Kon ik een baan krijgen bij een provincie. En daar heb ik een paar jaar gewerkt. En toen vroegen ze mij heb je geen zin om wethouder te worden? In de plaats waar jij woont. En dat vond ik heel leuk ik heb dat ook bijna 12 jaar gedaan. Maar toen dacht ik burgemeester is misschien toch wel leuker. En toen heb ik daarvoor gewoon gesolliciteerd want dat kan gewoon. In Noord-Groningen en dat heb ik 5 jaar gedaan. En uiteindelijk hadden ze in Nijkerk een nieuwe burgemeester nodig. En als je gesolliciteerd hebt moet je praten met de gemeenteraad. En die zouden nou dat lijkt ons wel wat. En dan moet je nog bij de commissaris van de koning langs. En je moet ook nog naar de minister. En daarna moet de koning een handtekening zetten dat het mag. En dan ben je burgemeester.

Waarom bent u in Nijkerk burgemeester geworden?

Er moet ook maar net een plekje vrij zijn. En je moet ook denken dat past een beetje bij mij. Want de gemeenteraad gaat een beetje kijken wat voor burgemeester ze zoeken. Nou is het iemand die goed met mensen kan omgaan of, iemand die nieuwe dingen van start laat gaan. En daar hadden ze een beschrijving van gemaakt en ik dacht dat lijkt op mij. En Nijkerk ligt mooi in het midden van Nederland. En dan ga je is kijken hier en dan dacht ik het is wel een leuke plaats. En toen dacht ik. Ik ga solliciteren en toen is het Nijkerk geworden.

Zou u naast burgemeester nog wat anders willen doen?

Vroeger wou ik nog wel hele andere dingen hoor. Dat heeft iedereen wel eens. Ik wou politieman worden, brandweer, astronaut en nog veel meer. Maar ik doe dit al zo lang. Hier ban ik ook redelijk goed in. En ik wil nog gewoon burgemeester zijn en dat past ook heel goed bij me. Ik heb nooit nagedacht of ik nog iets heel anders zou willen.

Wat is het minst leuke aan uw beroep?

Nou wat het minst leuke is dat mensen het niet altijd eens zijn van wat er gebeurt. Want je moet een heleboel besluiten nemen. En voor sommige mensen pakt dat niet goed uit of zijn het er niet mees eens. En dan zeggen ze wel eens ik kom wel naar je huis of gebruiken scheldwoorden. En dat is niet zo leuk.

Wat is het leukste aan uw beroep?

Het leukste is dat je je met van alles mag bemoeien. De gemeente gaat over veel dingen daarom geven we ook best veel geld uit per jaar. Ongeveer 100 miljoen euro per jaar. En daar mag je dus een beetje over meepraten hoe je dat moet besteden en dat vind ik wel leuk.

Wat denkt u te kunnen betekenen voor de mensen in Nijkerk?

Het belangrijkste aan burgemeester zijn is dat je bereikbaar bent. Want heel veel mensen zitten met vragen en problemen die opgelost moeten worden. Dus bereikbaar zijn is wat je wil voor de mensen in Nijkerk.

Heeft u nog vrije tijd?

Ja wel wat maar niet veel ik ben in mijn vrije tijd dan ook vaak thuis. Ik ga ook graag bij sportwedstrijden van mijn zoons kijken. De ene week kijk ik naar hockey en de andere naar voetbal. En ik voetbal zelf ook een beetje. Ik voetbal dan met andere burgemeesters voor goede doelen.

Vind u het fijn om u formeel te kleden en te gedragen?

Dat vind ik helemaal niet erg. Mooie nette kleren vind ik ook wel belangrijk. Ik vind dat je als met een goede en nette manier met elkaar omgaat. Dat je dan veel meer bereikt.

Heeft uw familiebetrekking op uw beroep?

Soms moet mijn vrouw mee want dat vinden mensen leuk als je dat doet. Op andere momenten gaan de kinderen wel eens mee. Vroeger gingen ze ook naar sinterklaas. En thuis weten ze wel dat ik verplichtingen heb dus daar klagen ze niet over.